

## Een echte profeet van God voor onze generatie?

Elke serieuze Christen weet dat de tijd ontzettend ver gevorderd is; spoedig zal onze geliefde Here Jezus Zijn Bruid in de lucht ontmoeten (1 Thes. 4:16-17). Wat de meeste mensen echter niet weten, is dat er een profeet in de Geest van Elia aan de tweede komst van Christus moet vooraf gaan, net zoals Johannes de Doper aan de eerste komst van onze Here vooraf ging. Natuurlijk zijn er ook vandaag nog vele valse profeten in de wereld, die velen misleiden (Matt. 24:11-24). Maar diezelfde God die zei dat het verkeerde er zou zijn, zei ook dat er nog een echte profeet zou komen.

In Maleachi 4:5-6, waar het over het einde der wereld gaat, zei God: "Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban." Dit vers, dat een tweeledige betekenis heeft, spreekt over twee verschillende komsten van Elia. Een engel sprak wat betrekking had op Johannes de Doper (Luc. 1:17): "En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen (alleen dit deel van Maleachi 4:6 vervulde Johannes) en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden". De engel zei niets over het gedeelte dat Johannes ook "het hart der kinderen tot hun vaderen" terugvoeren zou, juist omdat dat gedeelte van Maleachi 4:6 niet op hem betrekking had.

Jezus zei dat Johannes de Doper Elia was, dat is waar (Matt. 11:13-14): "Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aannemen: Hij is Elia, die komen zou." Maar lees nu ook in Johannes 1:19-21 het volgende: "En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet." Dat is vreemd. Jezus zei dat Johannes Elia was, en Johannes zei dat hij het niet was.

Spreekt de Bijbel zich tegen? Zeer zeker niet. Denk er maar even aan dat de Joden verwacht hadden dat de Messias de Romeinen zou vernietigen en Israël als wereldleider naar voren zou schuiven. Zij hadden een Elia verwacht, die aan de komst van de Messias zou vooraf gaan. Johannes zei: "Nee, ik ben niet die Elia," omdat hij niet gezonden was "voordat de grote en geduchte dag des Heren komt." "Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben: Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren" (Joh. 1:22-23). Johannes wist precies wie hij was, hij vergeleek zichzelf met Jesaja 40:3.

Christus Zelf verdeelde Maleachi 4:6 in twee komsten van Elia. Alhoewel Jezus Zijn discipelen duidelijk gezegd had dat Johannes de Doper Elia was (Matt. 11), waren ze een tijdje later hierover nog

altijd in de war (Matt. 17:10-13): "En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden... Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had." Let even goed op vers 11, waar Jezus zei: "Elia zal wel komen (=toekomst, die Elia was destijds nog niet gekomen) en alles herstellen." Heeft Johannes de Doper dan alles hersteld? Johannes bereidde een volk voor onze duurgekochte Here voor, maar hij herstelde niet alle dingen. Maar Jezus zei dus dat er in de toekomst een Elia zou komen, die alles zou herstellen. Lees ter vergelijking nu in Handelingen 3:21, waar Petrus over Jezus spreekt: "Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen." Zo moet dan de Here, die wij liefhebben, in de hemel blijven, totdat alle dingen hersteld zijn; en Jezus zei Zelf dat Elia alle dingen zou herstellen. Klopt het dat 1 + 1 = 2? Als dat zo is dan is de bediening van deze Elia erg belangrijk.

In Mattheüs 24:37-39 zei Jezus: "Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." Hoe was het dan in de dagen van Noach? Er was toen een ontzettend grote blindheid onder de mensen wat het Woord van God aangaat, zodat ze kwaad handelden. God zond een man, een profeet, met een boodschap: "Kom in de ark en wordt gered!" God zei, dat als Hij Elia in deze laatste dagen niet zou zenden, dat de Waarheid zo verwaterd en dooreen gehaald zou worden, dat Hij "de aarde met de ban" zou moeten treffen. De boodschap van deze Elia zou zijn: "Kom in Christus en wordt gered!" Denk eraan dat Christus het Woord is (Joh. 1:1 en 14). Het Woord van God werd vervormd en verdraaid en ging door de tijdperken heen verloren, zodanig dat we heden in de wereld meer dan 900 denominaties hebben, die er allen aanspraak op maken dat ze de juiste uitleg van het Woord hebben. Maar God heeft beloofd dat de Waarheid terug hersteld zou gaan worden. Dit is de daadwerkelijke betekenis van het Woord in Maleachi 4:6. De Engel zei dat Johannes "het hart der vaderen terugvoeren" zou "tot de kinderen." Als we in ogenschouw nemen wat Johannes later deed, dan kunnen we zien dat hij de harten van de orthodoxe Joodse vaderen tot het nieuwe geloof in Jezus Christus wendde, omdat de volgelingen van Christus in de dagen van Johannes nog maar geestelijke kinderen waren. Deze kinderen groeiden geestelijk en werden de apostolische vaderen, die God gebruikte om Zijn Gemeente te bouwen en om het Nieuwe Testament te schrijven. Tegenwoordig zijn de gemeenten van dit oorspronkelijke fundament afgeweken (Ef. 2:19-20), en hebben zich gekeerd tot hun eigen denominationele ideeën en mensengemaakte theologieën, zover dat de Waarheid voor onze ogen verborgen blijft, verstikt door honderden filosofieën en duizenden meningen. Deze eindtijd-Elia zou "het hart der kinderen tot hun vaderen terugvoeren," wat betekent dat hij onze harten, van de kinderen der eindtijd, terug zou voeren naar het geloof van onze apostolische vaderen, zodanig dat ons geloof, onze levens, en onze leer volmaakt met die van hun overeenstemmen.

We zullen deze Elia in het boek Openbaring kort beschrijven. In hoofdstuk 2 en 3 schrijft Jezus Christus zeven brieven aan zeven heidengemeenten in Klein-Azië. Wanneer we de bewezen toestanden van deze gemeenten in ogenschouw nemen en dan met de kerkgeschiedenis vergelijken, ontdekken we dat elke brief ook een profetie was. De brieven komen in volgorde precies overeen met zeven gemeentetijdperken, die de heidengemeenten hebben meegemaakt. Tegenwoordig bevinden we ons in het zevende ofwel het Laodicea-tijdperk (Opb. 3:14-22). Let er op dat elk gemeentetijdperk een engel had (Opb. 1:16-20; 2:1,8,12,18; 3:1,7,14). Het woord engel betekent letterlijk 'boodschapper' en is niet altijd een hemels wezen (Gal. 4:14; Opb. 22:8-9). Omdat het hier om heidengemeenten op aarde gaat, zijn dit ook aardse engelen. Zo heeft dan elk gemeentetijdperk een engel of boodschapper. De apostel Paulus was de Boodschapper voor het eerste ofwel Efeze-tijdperk (Opb. 2:1; Hand. 9:15; 13:46-49; Rom. 11:13; 15:15-16; Gal. 1:11-12; 2:6-8; Ef. 3:1-8; 2Tim. 1:11). Met betrekking tot de zevende gemeente lezen we: "En schrijf aan de engel (boodschapper) van de gemeente van Laodicea..." (Opb. 3:14a). Daaropvolgend klaagt Jezus de grote, rijke organisatiesystemen van dit tijdperk scherp aan, en vertelt hun dat ze arm zijn, blind, naakt en ze weten het niet! In vers 20 ontdekken we dat Jezus uit Zijn eigen gemeente geworpen is, ten tijde dat Hij die enkelen roept, die ernaar hongeren en dorsten, om de hele weg met God te gaan. Omdat dit zevende Gemeentetijdperk het laatste gemeentetijdperk is, en deze Elia alles weder oprichten moet voordat Jezus voor Zijn Bruid komt, zien we dat de man die de Geest van Elia zal hebben, ook de boodschapper voor dat gemeentetijdperk zal zijn. Hij zal een profeet-boodschapper zijn, net zoals Johannes zowel profeet als boodschapper was (Luc. 7:24-27). Daarom zal Openbaring 3:14-22 een deel van de boodschap van deze Elia zijn.

Let nu op Openbaring 10:7: "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten de profeten, heeft verkondigd." Overeenkomstig dit vers zal de boodschapper van het zevende gemeentetijdperk al de losse eindjes in ons denken in samenhang brengen. God zal hem de geheimenissen openbaren, die door al die honderden jaren heen in de bladzijden van de Bijbel verborgen waren, en zal zo het geheimenis van God voleindigen, op zijn minst in die omvang zoals Hij het aan de profeten verkondigd heeft. Dit komt overeen met wat de in linnen geklede man tegen Daniël gezegd heeft: "Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd." (Dan. 12:4a, 8-9). Dus moet het visioen dat aan Daniel werd gegeven, in onze dag geopenbaard worden, en "Voorzeker, de Here God doet geen ding, of Hij openbaar zijn raad aan zijn knechten, de profeten." (Am. 3:7). Enige andere geheimenissen, die deze Elia zou openbaren, zijn: Het geheimenis van de totale gedaanteverandering van de heiligen (1Kor. 15:51-54); het geheimenis van de Gemeente als de Bruid van Christus (Ef. 5:28-32); het geheimenis van de Godzaligheid (1Tim. 3:16); het geheimenis van de wetteloosheid (2Tes. 2:6-12), het geheimenis Babylon, de moeder der hoeren en de gruwel der aarde (Opb. 17).

Begint u de noodzaak in te zien van deze eindtijd-Elia, en begint u zijn boodschap te ontvangen? Jezus zei: "Wie een profeet ontvangt als een

profeet, zal het loon van een profeet ontvangen.” (Mat. 10:41a), en: “Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij.” (Joh. 13:20). Hoe kunt u zeggen dat u Jezus liefheeft en dan een profeet die Jezus zendt, afwijzen? U staat op drassige grond. Wees voorzichtig dat u niet dezelfde geest hebt zoals de religieuze Farizeeërs, die wel geloofden wat God in het verleden gedaan had, maar die niet konden accepteren wat God regelrecht voor hun ogen deed! Zij smaadden de blinden die Jezus had genezen, daar ze zeiden: “Gij zijt een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes; wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet, vanwaar Hij komt.” (Joh. 9:28-29). Jezus zei van deze huichelaars: “Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.” (Joh. 5:46). Datzelfde geldt voor ons, als we werkelijk Jezus Christus geloven, dan zullen we Zijn eindtijd-Elia ook geloven, omdat Jezus over hem gesproken heeft. Christus zei ook tegen de Farizeeërs: “En Zijn Woord hebt gij niet blijvend in u, want Die Hij gezond heeft, gelooft gij niet.” (Joh. 5:38). Oh, Christen, laten we deze Elia geloven door hem te erkennen! Denk hier even aan, eenieder die Noach’s boodschap verwierp, kwam om in de vloed. God’s profeten te verwerpen betekent God te verwerpen (1Sam. 8:4-7; Ex. 16:2-8).

En toch zullen de meeste mensen deze profeet-boodschapper verwerpen. Het ging altijd op die wijze. De meeste profeten werden door de overgrote meerderheid der mensen in hun dagen niet aanvaard (Mat. 5:11-12; Hand. 7:51-52). Van de miljoenen mensen luisterden er slechts zeven naar Noach. De kinderen Israëls murmureerden en rebelleerden heftig tegen Mozes. De mensen verwierpen Samuël. Elia werd zodanig gehaat, dat hij dacht dat hij de enige overgeblevene was die God nog liefhad. De mensen lachten Jeremia uit. Jezus zei: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn...” (Mat. 23:34-37). Alle Schriftgedeelten die betrekking hebben op deze eindtijd-Elia, zullen vervuld worden, maar wel in zo’n eenvoud en nederigheid, dat de meesten het zullen missen (een voorbeeld: Leest u maar eens de spectaculaire profetie over de dienst van Johannes de Doper in Jesaja 40:4, en ontdek dan oer nederig dat werd vervuld in Mat. 3:1-2).

Maar hoe kunnen wij deze echte profeet-boodschapper vinden, onder de menigte van valse profeten waar de aarde mee gevuld is. Jezus zei: “Aan hun vruchten zult gij hen erkennen.” (Mat. 7:22-23; Marc. 13:22; Deut. 13:1-3). Valse (verkeerde) profeten zullen eruit zien als schapen (Mat. 7:15). Valse profeten zullen wijd en zijd erkende mensen zijn, geliefd en bewonderd, van wie over het algemeen goed over gesproken wordt (Luc. 6:26). Valse profeten zullen velen misleiden, omdat wat ze zeggen juist is, maar toch zullen ze in werkelijkheid achter uw geld aan zijn (2 Petr. 2:1-3). Valse profeten zullen mensen ertoe brengen een leugen te vertrouwen (Jer. 28:15), omdat ze dingen zeggen zoals: “Wees niet bezorgd, je zult in de opname zijn, of je leven nu wel of niet met het Woord overeenkomt” (Jer. 23:16-17; Jes. 13:10a). Valse profeten zullen de “rechte wegen des Heren verdraaien” en hoewel ze kracht hebben, zal het niets zijn in vergelijking met God’s ware profeten (Hand. 13:6-12; Ex. 7:8-12). Maar hun wegen zijn enorm misleidend (Jer. 23:9-32; Jes. 13). Valse profeten zullen er zozeer

uitzien en handelen zoals de echte profeet, dat alléén de uitverkorenen niet misleid zullen worden (Mat. 24:24; 2 Kron. 18; Jer. 28)

Maar er is een alles zeggende test om erachter te komen. God zei: “Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de Naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezén” (Deut. 18:21-22). Dan kunt u hem wel een echte profeet noemen als hij geprofeteerd heeft in de Naam des Heren en het komt telkens uit (zie ook Jer. 28:9). Deze eindtijd-Elia zal het “ZO SPREEKT DE HERE” hebben. Wanneer hij in zijn onderwijzing “ZO SPREEKT DE HERE” zegt, dan zal het helemaal met de Bijbel overeenkomen. Wanneer hij zegt: “ZO SPREEKT DE HERE, dit en dat zal gebeuren”, dan zal het precies zo gebeuren zoals hij gesproken heeft. Wanneer het ook slechts één keer niet gebeurt, dan is hij geen profeet, omdat elke profeet het “ZO SPREEKT DE HERE HEEFT”, en God’s Woord kan niet falen. De woorden van een profeet onder de zalving (van de Heilige Geest), zijn niet zijn eigen woorden, het zijn God’s Woorden (1 Petr. 1:20-21).

Jezus zei over Johannes de Doper: “Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij willen” (Matt. 17:12-13). In de dagen van Jezus keek iedereen ernaar uit dat Elia zou komen, en hij kwam en ging weer maar toch liepen ze hem mis. Op dezelfde wijze keken ze uit naar de Messias, ook Hij kwam en ging weer, en ook Hem liepen ze mis. Zou het verwonderlijk zijn wanneer deze eindtijd-Elia zou komen en weer gaan, en dat de overgrote meerderheid van de mensheid hem zou mis lopen? Dit zou ons er eigenlijk toe moeten brengen, dat we voor God in oprecht gebed op onze aangezichten behoorden te vallen, omdat we weten dat het uur ver gevorderd is – De komst van onze Here is nabij. Natuurlijk kan deze profeet-boodschapper niemand redden, omdat redding alleen door het geloof in het vergoten Bloed van Jezus Christus komt. Toch moeten we de boodschap van deze profeet in acht nemen, omdat hij ons naar de onvervalste Jezus Christus brengt, vrij van alle mensen gemaakte geloofsbelijdenissen, leringen, tradities, filosofieën, programma’s en ideeën. De Bruid van Christus moet zozeer op Hem lijken, totdat zij hetzelfde zegt als Hij (Opb. 22:17a). Zij moet de gezindheid van Christus hebben, zoals de Bruid in het Efeze-gemeentetijdperk (1 Cor. 2:16). Paulus zei: “Zo heeft Christus zijn gemeente lief gehad en Zich voor haar overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord (en deze eindtijd-Elia zal het reine Woord voor de gemeente terug herstellen), en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks (geloofsbelijdenissen, tradities enz.), zó dat zij heilig is en onbesmet” (Ef. 5:25-27). Door de Boodschap van deze Elia zullen wij precies weten, wat onze Here Jezus bevalt en wat niet. We zullen weder opgericht zijn!

Nog een gedachte: Johannes de Doper bereidde een volk voor de Here voor, zoals de engel het had gezegd. Heeft hij dan iedereen voorbereid? Alhoewel velen hem gehoord hebben, waren het maar enkelen die zijn Boodschap behartigden en voor de Here voorbereid werden. Evenzo zal

ook deze eindtijd-Elia “alle dingen weder oprichten”, maar dus ook nu niet voor iedereen. Er zullen verhoudingsgewijs weinigen zijn, die zijn boodschap zullen opmerken, en in de volheid van Christus binnen komen en werkelijk voor de opname gereed zijn. Weinigen? “Eng is de poort en smal is de weg, die ten Leven leidt en weinigen zijn er, die hem vinden” (Mat. 7:13-14; Luc. 13:23-24; 1 Kor. 9:24). “Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren” (Mat. 20:16; 22:14).

In de dagen van Noach werden er acht gered; drie in de dagen van Lot. Jezus zei, dat dit allebei gelijkenissen zijn voor Zijn tweede komst (Luc. 17:26-30).

Na de opname “zal er een tijd zijn van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan” (Dan. 12:1). “Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen” (Mal. 4:1).

“Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschied zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen” (Luc. 21:36; 1 Petr. 4:7). Wat dan als zo’n profeet zou komen en u hem over het hoofd zou zien, zoals die Farizeeërs Johannes de Doper gemist hadden? (Mat. 17:12-13; 21:23-25). Of wat dan als hij al gekomen en gegaan is?

“Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is: Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt” (Hand. 13:40-41). Met andere woorden, u dient u in acht te nemen dat u niet zo hoogmoedig en in uw wegen vastgelopen bent, dat u zulk een profeet en zijn boodschap niet kunt aannemen, wanneer het u aangeboden wordt (Rom. 11:20-21).

Het is een ernstig uur, en dit is geen onbelangrijk onderwerp. Lieve Christen, dat u mag zijn zoals die mensen van Berea, die “zich gunstiger onderscheiden dan die van Tessalonica, daar zij het Woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren” (Hand. 17:10-11; 1 Tes. 5:17-21).

## Christelijke Gemeente Shalom

Constantijn Huygenslaan 2  
2741 XT Waddinxveen



06 53 830 047



[info@gemeenteshalom.nl](mailto:info@gemeenteshalom.nl)



[www.gemeenteshalom.nl](http://www.gemeenteshalom.nl)

## U bent van harte welkom.