

## “Een nieuwe natuur”



Voordat Adam gezondigd had in Eden, was zijn natuur “als God”. Na zijn ongehoorzaamheid veranderde zijn natuur. Waar hij eens vriendschap met God had, verborg hij zich nu voor Hem, hij hield niet meer van de aanwezigheid van zijn Schepper, zonde had zijn natuur veranderd. Met deze gevallen natuur in hen, begonnen Adam en Eva de aarde te bevolken.

Maar er was één groot, jammerlijk probleem dat gevonden werd in elk menselijk geboren wezen dat uit hun vereniging voortkwam, zij erfden allen de gevallen natuur van hun ouders (Rom. 5:12).

“Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan...”. Kunt u dit zien, dierbare gelovige? We zijn allemaal geboren in afscheiding van God en daarom verloren. Dat is de reden dat Jezus zei: “U moet wederom (opnieuw) geboren worden” (Johannes 3:5). Zonder deze geestelijke ervaring verstopt een mens zich nog steeds voor God, hij houdt niet van Zijn heilige tegenwoordigheid! Hij zou in staat zijn in een koude formele kerk te zitten zonder zich oncomfortabel te voelen, maar hij haat een geestelijke dienst waar de Geest van God in beweging is.

God moet Zijn Heilige Geest in ons plaatsen, en zelfs dan raken we onze oude natuur niet kwijt, maar we hebben dan God's natuur in ons om tegen de oude natuur te vechten.

“Indien wij zeggen (ook de wederom geborenen) dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf...” (1Joh.1:8). In het algemeen genomen begrijpt het merendeel van de kerkgangers niet dat “indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Rom.8:9). Zijn Geest kan bij ons zijn maar toch niet in ons (Joh. 14:17). Zijn Geest was met de discipelen, maar vóór de ervaring in de opperzaal, waren zij nog niet bekeerd (Luc. 22:32). En daarom vragen we met alle respect aan de kerkwereld: “Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen (sinds) gij tot geloof kwam?” (Hand. 19:2) Als dit niet zo is dan bent u (nog) niet verzegeld met de Heilige Geest der belofte (Ef. 1:13) en alhoewel u op zijn tijd godsdienstig handelt, is het nog steeds slechts een uiterlijke vorm (2Tim.3:5). We hebben een verandering van onze natuur (gezindheid) nodig.

De “opname” van de Bruid van Christus (1Tess.4:15-17) waar een groot deel van de kerkwereld op wacht, zal spoedig plaatsvinden, maar miljoenen Christenen die dachten dat ze gereed waren zullen achtergelaten worden! Dit klinkt misschien enigszins hard maar God's Woord is de hoogste autoriteit en Rom. 8:9 zegt: “Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.”

Wanneer we dit Schriftgedeelte naast Matt. 25:1-12 zetten, dan kunnen we duidelijk zien dat slechts degenen die “olie” hadden, met de Bruidegom meegingen. Olie symboliseert de Geest (de Heilige Geest).

De vergeving van onze zonden is slechts de eerste stap naar de volledige verlossing, wat niet noodzakelijkerwijze betekent dat we de Heilige Geest hebben.

De discipelen werden geroepen, hun zonden werden vergeven, zij volgden Jezus en dienden Hem en hadden Hem lief, ze hadden zelfs een bediening, en dit kon allemaal gebeuren omdat Zijn Geest „bij” hen was. Jezus zei tot hen: “De Geest blijft „bij” u en zal „in” u zijn.” (Joh. 14:17) De Heilige Geest was pas „in” hen na de ervaring in de opperzaal. Toen hun zonden vergeven waren, waren zij nog niet bekeerd! Ze waren anders geworden, de zondelast was weg, ze wisten dat er iets was gebeurd, maar toch leken ze nog zo weinig op hun Heer. En nadat Petrus Hem al bijna drie jaar gevolgd was, zei Jezus tegen Hem: “En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.” (Luc. 22:32)

Nu we deze zeer belangrijke waarheid weer zien, gaan we even naar Handelingen 1:4-5 waar op de dag van Zijn opname, Jezus zijn apostelen opdroeg in Jeruzalem te

wachten voor de belofte van de Vader... “Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.” Zij hadden toen nog steeds niet het zegel van Ef. 1:13.

Paulus vond enige discipelen (Christenen) in Efeze en hij vroeg hun: “Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen (sinds) gij tot geloof kwam?” (Sinds uw zonden uw vergeven werden?) Zij wisten niet dat zij nog iets anders nodig hadden, maar Paulus onderwees hen anders!

Voorganger vriend, hebt u de Heilige Geest, en onderwijst u uw mensen dat het een aparte ervaring is? Het is namelijk noodzakelijk de Heilige Geest te hebben voor de opname, het is de nieuwe natuur.

Zovele goede mensen geven vandaag te kennen dat ze wederom (opnieuw) geboren zijn terwijl ze in werkelijkheid nog in de geestelijke fase zitten waar de discipelen zich in bevonden voordat ze de opperzaal-ervaring hadden ontvangen (Heilige Geest).

De discipelen waren ermee akkoord gegaan Jezus te volgen, ze hielden van Hem en werkten voor Hem, en hun zonden waren vergeven, toch waren ze nog zo anders dan Hij. Ze hadden nog steeds slechts hun gevallen natuur die ze van Adam en Eva ontvangen hadden. Ze dachten nog steeds ongeneselijk omdat de Geest nog niet „in” hen was. Ze dachten en handelden nog steeds zoals de wereld, net zoals ook nu een groot deel van de kerkgangers doet.

Petrus haalde zijn zwaard tevoorschijn om voor zijn Meester te vechten, anderen wilden méér zijn dan de overige broeders, Petrus ontkende dat hij Jezus kende, terwijl de overige discipelen Hem volledig in de steek lieten omdat ze bang waren voor hun leven. Jezus die allang wist wat hun probleem was gebood hen: “...in de stad te blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.” (Luc. 24:49)

Deze „kracht“ was de Geest van Jezus die op de dag van Pinksteren teruggezonden werd om in werkelijkheid Zijn Leven door hen heen te leven. Dierbare kerkmensen, dit is wat wij vandaag moeten hebben, ik moet u vertellen dat als u tegen een heilige levenswandel bent, als u nog steeds liefhebt wat de niet-kerkelijke liefhebben, als u nog steeds probeert populair bij de wereld te zijn en tegelijk bij de Here, als u het niet in u hebt om stelling te nemen tegen de zonde in de wereld, dan is het duidelijk dat u een nieuwe natuur nodig hebt, welke de Heilige Geest is, welke de nieuwe geboorte is!

Sommigen spreken in onbekende tongen en claimen deze nieuwe geboorte terwijl ze als de wereld leven. Vertrouw daar niet alleen op, dierbare Christen. Zeker kunnen echte Christenen in tongen spreken (indien de Here het toelaat), maar dat kunnen duivels, heksen en tovenaars ook! Wij moeten Zijn natuur ontvangen door de doop van de Heilige Geest.

Als de geest van Shakespeare genomen zou kunnen worden en in een vandaag levende man geplaatst zou worden, dan zou deze moderne man schrijven als Shakespeare. De geest van Beethoven zou een mens ertoe zetten om muziek te componeren. Op eenzelfde wijze zou de “Geest van Jezus Christus” in mensen hen zich laten gedragen zoals Jezus deed!

Met dit gegeven kunnen we onszelf onderzoeken aangaande de nieuwe geboorte. Wij hebben aangegeven dat deze nieuwe geboorte de Geest van Jezus is die in het menselijk hart komt. Claimen we die Geest, deze geboorte, Zijn natuur, en leven dan zo teruggevallen in vergelijking met het leven dat Hij leefde? Denkt u wederom geboren te zijn en minacht u de Pinksterervaring, met zijn gaven van de Geest, wonderen en spreken in onbekende tongen? Denkt u gereed te zijn voor de opname terwijl u belachelijk maakt of kwaad spreekt of grapjes maakt over wat u „heilige huisjes“ of fanatiekelingen noemt?

Ik zou liever hun ervaring willen hebben dan alle doctorsgraden die er in de wereld te krijgen zijn, drs., dr. Ir, ds., en dergelijke... Ik zie namelijk dat zij de

tekenen van de levende God bij zich hebben, en ik geloof dat zij de verachtten zijn, de kleine groep die opgenomen zal worden. Verwerp hen niet, heb geen medelijden met hen, maar word één van hen. Soms kan ik het ook niet eens zijn met alles wat ze doen, en toch zie ik dat zij de echte kerk van de levende God zijn. Ik zou liever met deze mensen willen wandelen die God geloven en Hem op Zijn Woord nemen, dan met de miljoenen te zijn die Hem links laten liggen. Welke geest is er dan in u?

Hebt u nog steeds slechts de gevallen natuur van Adam? Herinner u dat bij velen vandaag hun zonden vergeven zijn en dat ze een soort verandering hebben ervaren, maar toch niet de Heilige Geest binnenin hun geest hebben. Dit is de oorzaak van het feit dat er zoveel zonde in de kerken is die niet onderwijzen dat de doop van de Heilige Geest pas komt nadat (sinds) u gelooft hebt!” (Hand. 19:2)

Rechtvaardiging is de eerste stap naar volledige verlossing, als dat alles is wat u hebt, dan hebt u niet de kracht om het Leven te leven, en om van wereldse zaken afstand te doen, en “indien gij de wereld liefhebt dan is de liefde Gods niet in u.” (1Joh.2:15)

Duizenden maal duizenden die rein leven, mensen met moraal, die regelmatig in de kerk zitten, zijn op weg naar een tijd van verschrikkelijke, hartverscheurende teleurstelling. Ik spreek dan van de tijd nadat de Bruidsgemeente van de aarde is weggenomen, en deze mensen achterblijven. Ik baseer deze uitspraak op Joh.3:3 waar Jezus zegt: “...tenzij een mens wederom geboren is kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” De nieuwe geboorte is de Heilige Geest die in het menselijk hart komt. Rechtvaardiging (zonden zijn vergeven) is één ding, de nieuwe geboorte is toch een ander iets.

In het laatstgenoemde Schriftgedeelte sprak Jezus met een godsdienstige Farizeeër, Nicodemus, een leider in de Joodse kerk. Ongetwijfeld was Nicodemus een goede man met een hoge moraal, want anders zou de Joodse kerk hem geëxcommuniceerd hebben. Toch zei Jezus tegen deze kerkleider dat hij nog steeds buiten

het Koninkrijk van God was en het ook niet kon zien (niet geestelijk kon onderscheiden wat het koninkrijk van God inhield).

De bekende apostel Paulus was ook, tot aan zijn ervaring op de weg naar Damascus, een niet verlost kerkmens. Hij haatte Pinksteren, wat een duidelijk signaal was dat hij zelf geen Christen was. Maar nadat Paulus de Heilige Geest had ontvangen, door het gebed van Ananias, toen pas wendde hij zich tot de Pinsteranken (Hand. 9:17-18).

Dierbare vrienden, wederom geboren te zijn betekent de Pinkster-ervaring te ontvangen die de 120 discipelen in de opperzaal ook ontvingen (...daar was Maria ook bij, zij kon niet naar de hemel gaan voordat ze die ervaring had ontvangen). Hoe kan een kerk of gemeente tegen het bevel van Jezus zijn om te wachten op de belofte van de Vader *waarna* ze niet vele dagen daarna met de Heilige Geest gedoopt zouden worden.” (Hand. 1:4-5)

Het is mijn plicht u te vertellen dat als u de Pinkster-ervaring blijft weerstaan, u in groot gevaar bent om bij diegenen te zijn die achterblijven na de opname van de Bruid!

Maar ook gericht aan sommige Pinkstergemeenten, als alles wat u hebt het spreken in tongen is, maar als u geen Leven hebt dat ermee overeenkomt, dan hebt u ook niet de ware zaak te pakken! U zult dan net zo goed teleurgesteld worden. Moge God genade hebben en ons helpen Hem te zoeken in Geest (Heilige Geest) en waarheid (wat Zijn Woord is).

### **Christelijke Gemeente Shalom**

Constantijn Huygenslaan 2

2741 XT Waddinxveen



06 53 830 047



[info@gemeenteshalom.nl](mailto:info@gemeenteshalom.nl)



[www.gemeenteshalom.nl](http://www.gemeenteshalom.nl)

**U bent van harte welkom.**