

Het geheim van uitverkiezing



Wist u dat God alles vanaf het begin al wist, en dat Hij ieder van ons al kende, zelfs voor de grondlegging van de wereld?

Ja, de Bijbel zegt dat God oneindig en almachtig is en dat Hij elke mug kent, elke vlieg, elke zwaluw en iedere mens die nog op aarde geboren zal worden. En u en ik zijn daar bij inbegrepen. De Schrift zegt dat God uw gebeden al kan horen voordat u uw mond geopend hebt, de haren op uw hoofd heeft Hij geteld uw naam heeft Hij in Zijn handpalm gegraveerd.

U BENT VOORBESTEMD

Efeziërs 1:5-6 vermeldt dat God "ons van te voren bestemd heeft naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid Zijner genade.

Romeinen 8:30 benadrukt deze verkiezing door te zeggen: "en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt" (verleden tijd). En "hun namen waren

geschreven in het Boek des levens van het Lam, van voor de grondlegging van de wereld" (Openbaring 13:8).

Als u werkelijk een kind van God bent, dan bent u van te voren gekend door God, zelfs voordat er een ster of maan in het hele universum bestond. Jezus zei: "Alles wat de Vader Mij gegeven heeft zal tot Mij komen en GEEN van HEN zal VERLOREN zijn." De Bijbel zegt ook: "Alle dingen werken mee ten goede voor hen die God liefhebben", en dat "de voetstappen van de rechtvaardige door de Here zijn verordeneerd."

Natuurlijk moet u zelf in deze dag herkennen of u Gods voorbestemde bent of niet, want als God u heeft uitverkoren tot eeuwig leven, dan zal "niets u uit Zijn hand kunnen roven."

DE VAL VAN DE MENS: EEN TOEGESTANE WIL

Wist u dat het God's toegestane wil was om zonde in de wereld te laten komen? Vreemd, maar waar. Hij stond zonde toe zodat Hij zijn geweldige eigenschappen van REDDER en VERLOSSER kon tonen. Hij stond Adam en Eva toe om door de slang verleid te worden, slechts om Zijn geweldig verlossingsplan in werking te stellen. God Zelf wilde verheerlijkt worden. Hij zou nooit als een Verlosser verheerlijkt kunnen worden als er niemand was om te verlossen. Er moesten eerst zondaars zijn voordat Hij Zich als een Redder kon manifesteren. Op gelijke wijze moest Hij u en mij als zonen en dochters van Hem scheppen om een hemelse Vader te kunnen zijn. Het bestaan van de mens en zijn val, heeft God daarom zowel tot Vader en Redder gemaakt, en tevens een gezegende Verlosser.

Om God te kunnen zijn, wist Hij vanaf het begin wie gered zou worden en wie niet. God wilde niet dat iemand zou sterven, maar dat allen tot bekering zouden komen. Maar Hij, die oneindig is, kende het einde al vanaf het begin. En daarom wist Hij wie

wel en wie niet Zijn voorziene verlossingsweg zou aannemen. Hij wist daarom al wie naar de hemel en wie naar de hel zou gaan. Als Hij dat niet zou weten, dan kan Hij niet God zijn. Maar God is onbeperkt. Hij is oneindig en maakt geen fouten. Zijn werken zijn volmaakt; en Hij weet alles. Hij is de Alfa en Omega, het begin en het einde.

JEZUS STIERF ALLEEN VOOR DE UITVERKORENEN

En God zond Jezus Christus slechts voor één specifiek doel: om te redden en verlossen diegenen die God van te voren gekend heeft; en niet de rest van de wereld. Let hier maar eens op in het gebed van Jezus tot de Vader (Johannes 17:9-10): Ik bid voor HEN; NIET voor de wereld bid ik U, maar voor HEN die Gij Mij gegeven hebt; want zij zijn van U, En al het Mijne is het Uwe en het Uwe is het Mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt."

VERLOSSEN betekent eenvoudig "Terug nemen" wat aanvankelijk God's eigendom was. Jezus, als Verlosser, nam alleen diegenen terug die oorspronkelijk bij God hoorden maar die in zonde gevangen werden door de natuurlijke geboorte. Jezus stortte Zijn dierbaar Bloed slechts voor hen die van te voren gekend waren door God, en voor diegenen van wie de namen in het levensboek van het LAM geschreven staan van voor de grondlegging van de wereld. Jezus kon nooit de kinderen van de duivel verlossen, omdat die niet van God zijn. Die werden in wezen voorbestemd tot eeuwige verdoemenis, en werden voor dat doel gemaakt. Alhoewel dit een tamelijk harde uitspraak lijkt te zijn, ondersteunt de Bijbel hem toch.

HOE KAN DE KLEI TEGEN DE POTTENBAKKER ZEGGEN...

Realiseert u zich niet dat zelfs zondaren en verworpenen door God voorbestemd zijn? In 1

Petrus 2:8 staat namelijk: "Voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het Woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn."

Judas 1:4 zegt het ook: "Reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen".

Als we het hebben over Judas, Kain, Farao en Bileam – al deze mannen hebben een belangrijke rol gespeeld als Gods tegenstanders in Gods grootste drama serie, de Bijbel, terwijl ze het zich zelf niet gerealiseerd hebben.

"Hoe kan de klei tegen de pottenbakker zeggen: „Waarom hebt gij mij aldus gemaakt?“ Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?" (Romeinen 9:21). Deze woorden hebben betrekking op voorbestemming. God laat het kwaad ontstaan om zijn heerlijk doel van een groter goed te vervullen. God zei in Jesaja 45:7: "Ik formeer het licht en schep de duisternis: Ik bewerk het heil en schep het onheil; Ik, de Here, doe dit alles."

HET EVANGELIE IS VERBORGEN

Jezus verheugde zich in de Geest (Lucas 10:21) toen Hij zei: "Ik dank U, Vader, Heer des hemelen en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U." Dit gezegende evangelie wordt daarom alleen geopenbaard aan Zijn uitverkoren kinderen. God heeft Zijn waarheden verborgen voor ongelovigen die wijs in zichzelf zijn.

Wist u ook dat ziekte één manier van God's toegestane wil is om de mensheid mee te confronteren?

Ja, soms staat Hij ziekte toe opdat Hij Zichzelf als Genezer kan manifesteren. Exodus 16:26 vertelt ons: "Ik ben de Here die u geneest." In Jesaja 53:5

staat ook: "Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.". Doktoren maken hechtingen en geven ons medicijnen, maar het is nog steeds God die de echte genezing doet, de vermenigvuldiging van nieuwe cellen in het lichaam, wat schepping is door de natuur. God bestemde al Zijn Goddelijke eigenschappen voor om aan de mens te tonen, en al deze attributen kwamen in zijn volheid tot vervulling toen God Zelf Mens werd door Zijn Zoon Jezus Christus en de straf voor onze zonden op Zich nam zodat we gerechtvaardigd en vergeven zouden worden door in Hem te geloven. Jezus zei: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; geen mens kan tot de Vader komen dan door Mij."

Uw verlossing en mijn verlossing hangen (Onze verlossing hangt) daarom af van Gods keuze en goedkeuring. Romeinen 9:16 zegt: "Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die Zich ontfermt." Want God zei tegen Mozes (Romeinen 9:15): "Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn." God heeft zelfs gezegd (Romeinen 9:13): "Jacob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat", zelfs voordat de twee kinderen uit hun moeders schoot geboren waren, en ze nog geen goed of kwaad gedaan hadden." Dat alleen al bewijst Gods uitverkiezing aan ons.

De apostel Paulus concludeerde tenslotte: "Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan" (II Korintiërs 4:3). Werkelijk, ook in deze dag geldt: "Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren." Oprecht en religieus zijn is niet voldoende. De Farizeeërs en de Sadduceeërs waren oprecht verkeerd. Zij wijdden hun hele leven aan het bestuderen van God in de synagogen, en toch, toen de Messias tot hen kwam, veroordeelden ze Hem als „Beëlzebub“, de overste der duivelen, en dat in zo'n ernstige mate dat ze Hem aan het kruis lieten kruisigen.

NIET IEDEREEN ZAL HET KONINKRIJK VAN GOD BINNENGAAN

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: „Here, Here“, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan", zei Jezus in Mattheüs 7:21, "maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is." De Bijbel vertelt ons dat we niet gered worden door onze goede werken en ook niet door onze persoonlijke verdiensten. Wij worden alleen gered door geloof in de volbrachte verzoening van Jezus Christus. "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme" (Efeziërs 2:8-9).

Alleen Gods UITVERKORENEN zullen in staat zijn het volledige begrip van deze geheimenissen in de Schrift te ontvangen. Anderen, die het niet zijn, zullen gewoonweg doorgaan met vast te houden aan mensen-gemaakte dogma's, leerstellingen, rituelen, en religieuze tradities, om hun eigen verlossing te verkrijgen.

"Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn" (Marcus 7:7). Jezus vertelde dat aan de Farizeeën. "Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde daarvan voert naar de dood." Het veroorzaakt altijd de dood om te vertrouwen op het drijfzand van de ideeën van mensen. De uitverkorenen zullen wandelen in de weg van Gods Bijbel. De uitverkorenen zullen alleen hongeren en dorsten naar het verse manna van het Woord dat geopenbaard is in het tijdperk waar ze in leven. En dit is dat Woord. Ontvang het.

Christelijke Gemeente Shalom

Constantijn Huygenslaan 2
2741 XT Waddinxveen



06 53 830 047



info@gemeenteshalom.nl



www.gemeenteshalom.nl

U bent van harte welkom.